

Fire og tjuve Kjærringer og alle du paa Rad

Nedtegnet av Lindeman i 1870 etter Jens Kristian Gauteru, Gjerdrum

Aa femten Kjæringer sad paa Rad,
Som var Vakke,
I en Forsamling de sang og bad
Gi saa sagte -
Det var om Synd og om Daarlighed
Hos alle dem, som er ikke med
Blandt de Vakke;/:.

Aa femten Kjæringer vandred hjem
Ganske sagte,
Aa femten Hoder hang skakt paa dem
Som var Vakke.
Og femten Rygter ihjel de slog;
Men femten Suk de dog hver Gang drog
Gi saa sagte;,:

Aa femten Kjæringer hjem de kom,
Som var Vakke,
Der Grisen rusled i Stuen om
Ganske sagte,
Aa Hanen sad paa en Lænestol,
Om Renlighed og om Orden goel
For de Vakke;,:

Aa femten Mand var til Byen gaat
Ganske sagte,
Der femten Mand havde noget faat,
Som vist smagte;
Thi-ikke længted de femten hjem,
Skjøndt femten Kjæringer ventede dem,
Som var Vagte;,:

Der var Forsamlinger Dag paa Dag
Blandt de Vakke;
Der stod i Byen saa mangt et Lag,
Hvor man smagte;
Og hver en Morgen derovenpaa
Lod femten Kjæringer klart forstaa,
De var Vakke;,:

De femten Kjæringer drev et Spil
Gi saa sagte,
Aa femten Mand maatte dandse, til
De ble Vakke;
Og da den hellige Vei de fandt,
Fik Næsten laane hos dem paa Pant
Ganske sagte;,:

Aa femten Kjæringer tjærned Smør,
Som vist smagte,
Aa femten Kjæringer andet gjør
Ganske sagte:
Med femten Kjærner de stode skjult,
Men lidt Safran - det gjør Smøret gult
For de Vakke;,:

Saa gik den Gjærning for fulde Seil
Bland de Vakke,
Aa Medynk hørtes med Næstens Feil
Gi saa sagte,
Aa meget meer end Safran og Pant
Mod Verdens Syndere de udfant
Som var Vakke;,:

Naar Verden skjønnet sit eget Vel
Ganske sagte,
Da kunde virkes med stadig Held
Blant de Vakke;
Men femten Kjæringer; femten Mand
Den lod forsøge med lidt Brød og Vand
Om det smagte;,:

Da til Forsamling de atter gik
Ganske sagte;
Den stakkars Djevel al Skylden fik
Af de Vakke
Han blir vel klogere næste Gang,
Aa dermed slutter jeg nu min Sang
For de Vakke;,: